



Att leda in i framtiden

FRAMTIDSSPANING I EN FÖRÄNDRAD VÄRLD - LEDARSKAP, TILLIT OCH FRAMTIDENS INVÅNARE

Välkommen till Att leda in i framtiden – digital konferens

Region Hallands lokala nämnder välkomnar dig till en dag där vi tar del av kunskap, erfarenheter och utforskar lösningar tillsammans.

DATUM OCH TID: den 30 november 2020, kl. 9.00-16.00

PLATS: Konferensen sänds live från Arena Varberg via Microsoft Teams. Länk skickas ut efter anmälan. Konferensen går bra att se i webbläsare och du behöver inte ha Teams installerat.

MÅLGRUPP: Dagen riktar sig till dig som arbetar med samhällsutveckling inom offentlig eller ideell sektor, oavsett om du är förtroendevald, tjänsteperson, chef eller medarbetare.

PRIS: 250 kronor exkl. moms

ANMÄLAN: Ska göras senast den 13 november 2020. Extra viktigt att ange korrekt e-post och mobilnummer i din anmälan. Anmälan är bindande från sista anmälningdag. Bekräftelse mejlas ut efter sista anmälningdag.

[Anmäl dig här!](#)

[Region Hallands anställda anmäler sig här!](#)

Frågor om anmälan besvaras av Anna Sehlstedt, anna.sehlstedt@regionhalland.se

Frågor om innehåll besvaras av Kerstin Delefeldt, kerstin.delefeldt@regionhalland.se

KONFERENSENS TALARE

Tillit och kollektivt agerande i föränderliga tider



Björn Rönnerstrand, fil. dr. i statsvetenskap och forskare på SOM-institutet

Under året har begreppet tillit fått mycket uppmärksamhet, inte minst i samband med Corona-krisen. Björn Rönnerstrand är forskare på SOM-institutet i Göteborg, där man följer tillitens utveckling i Sverige. Han har forskat på tillitens betydelse vid tidigare pandemier och det kollektiva agerandet vid storskaliga samhällsproblem. Vi får även en inblick i hur årets stora samhällshändelser har påverkat den mellanmännsliga tilliten och förtroendet för myndigheter.

Vem har makten att driva en hållbar samhällsutveckling?



Ulrika Nandra, författare och journalist med fil. kand. i freds- och utvecklingsforskning

För en socialt hållbar samhällsutveckling behöver ordet makt komma i fokus hos såväl invånare som ledare.

Ulrika Nandra ifrågasätter och utmanar oss i den konventionella synen på makt och menar att vi alla ingår i en rad olika maktrelationer, ofta styrda av rädsla. Det hållbara samhället kräver individer som vågar se makten hos sig själva, i den egna vardagen, och som vågar bryta normer och ta konsekvenserna av olika val.

Hur har digitaliseringen påverkat vem som har makten?



Emanuel Karlsten, journalist och ordförande för Medieakademin

Om ett internet som förändrat maktstrukturer och vilka vi har förtroende för. Men hänger vi med? Hur har skiftet påverkat det politiska samtalet och medias rapportering?

Emanuel Karlsten, ordförande för Medieakademin som bland annat tar fram de årliga mätningarna Förtroende- och Maktbarometern, ger några nycklar för att förstå ett skifte som kastat om ordningen och förutsättningarna för vilka som har makt och vilka vi har tillit till.

Att leda genom kris – med fortsatt förtroende från både medarbetare och omvärld



Carolin Runnquist, utsedd till årets IT-kvinna 2018, författare och socionom med fil. kand. i företagsekonomi

Året har sannerligen satt ledare på prov när det handlar om att leda i kris. Men hur leder man egentligen genom kris så man får förtroende från medarbetare och omvärld? Carolin Runnquist har stöttat hundratals ledare och organisationer i att förbereda sig på det värsta. Vi får konkreta metoder och verktyg för effektiv krishantering före, under och efter en kris samt tips för att hantera situationer som kräver anpassning och snabb omställning som ledare.

Framtidens samhällskontrakt – om morgondagens medborgare och deras relation till varandra och samhället



Fredrik Torberger, framtidsstrateg på Kairos future med fil. kand. i kognitiv neurovetenskap och positiv psykologi

Redan innan pandemin slog till befann sig samhället i en omfattande förändring, vilket ställer krav på omställning inom ledarskap och organisationskulturer. Hur ser framtidens medborgare ut och vad är innehållet i framtidens samhällskontrakt? Vad förväntar sig framtidens svenskar av sig själva, varandra och samhällets institutioner ifråga om att ge och få, rättigheter och skyldigheter?